

Preek

Tekst: Psalm 67: 6 (HSV)

De aarde heeft haar opbrengst gegeven; God, onze God, zegent ons.

Bij de voorbereiding van de dankstond-preek viel mijn oog opeens op een verrassende spreuk. En die luidt als volgt: 'Laten je dromen groter zijn dan je angsten, je daden veelzeggender zijn dan je woorden en je geloof sterker dan je gevoel.' De dichter van deze psalm schat 't leven duidelijk als minder maakbaar in.

Hij begint zijn lied met een bede, die verwijst naar de hogepriesterlijke zegen: 'God zij ons genadig en zegene ons. Hij doe Zijn aangezicht over ons lichten.' En wat is dankstond? Een soort jaarlijks controlemoment om na te gaan of de Here God de bede inderdád heeft willen verhoren en weer 'geleverd' heeft?

Juist nà dit vers staat er dan 'sela'. Een muzikale aanwijzing, die vaak zó verstaan wordt, dat je even de adem inhoudt. Rust neemt. Om je als mens aan het denken te zetten. Zo in de trant van: 'Heb jij nog dromen, omdat je géén angst hebt over natje en droogje; en omdat onze agrarische daden vijf keer meer opleveren.

En omdat geloof in gróter en méér sterker aanwezig is dan 't gevoel aan grenzen van mogelijkheden en middelen te zitten. Na de bede en het sela lijkt psalm mee te gaan in gedachte dat 'álle den volke' op den duur tot aanbidding van God komt als men ziet hoe Hij mééwerkt: *De aarde heeft haar opbrengst gegeven...*

Zoals wijlen Seth Gaaikema 't in één van door hem meesterlijk vertaalde musicals ooit zei: 'Het graan doorstond de orkaan.' En als dat niet zo is, manipuleren we het net zo lang totdat dit wèl zo is. En terwijl landbouw en veehouderij steeds meer worden uitgedrukt in termen van economie: Wát is nog zegen van Boven?

Sicco Mansholt, aanjager van de schaalvergroting nà de oorlog, ging als verguisde boodschappenjongen van 't tegendeel rond in de jaren tachtig. Maar wát, als ecologisch verantwoord verbouwd voedsel zoveel duurder is dan het reguliere? En dát, terwijl het aantal 'voedselbankiers' in hoog tempo aan het toenemen is?

Als schepper naast God bepalen we onze eigen weg. En daar waar zowel natuur alsook geloof steeds meer in reserfaat-vorm (=kerk) bestaat, zeggen laatste reli-exemplaren van de soort mens daar dat men Gods weg met de aarde kán kennen. Een weg van heil voor flora en fauna. Voor mens en dier. Voor het woord heil staat in het Hebreeuws: Jesjoea!

Daarin klinkt een naam door. Van de Heiland der wereld: Jezus. In Hem is de oude belofte van God aan Abraham volledig vervuld: álle volkeren der aarde zullen in jou gezegend worden. Om te beginnen met Israël. Ja, *God, onze God, zegent ons*. In de Geliefde, in wie wij zoveel zegeningen hebben van 'nieuw leven'.

Lees je bijbel, bid elke dag opdat je groeien mag. Dat juist ook hierin aan Gods zegen ál gelegen is, blijkt uit moment waarop psalm in synagoge gelezen wordt. Op vijftigste dag nà Pasen. Zegen van het genadebrood Christus reikt door werk van Geest tot einde der aarde.

Die geestelijke zegeningen leveren een eigen oogst op.

Een schare, die niemand tellen kan. Die blij is met brood voor de maag én blij met Brood voor het hart. Overal daar waar Jezus bij ons 'in goede aarde' valt, blijft zegen voor omgeving



Woensdag 05-11-2014 19.30u
Bidstond voor gewas en arbeid
Voorganger: Ds Laseur (wijkpredikant)
Thema: Alle zegen (beneden) komt van boven

niet verborgen. Komt weer méér oog voor weg van heil van de Heer. Met zangavonden hier beneden als hernieuwde zegen van Boven.
Amen.